

Verksamhetsberättelse 8.12.1975 - 27.11.1976

Ordförande: Paul Lundquist, Stockholm
Sekreterare: Bengt Stahre, Vänersborg (ungdomssektion)
Skattmästare: Per Möller, Malmö (tävlingssektion)
Ledamöter: Göte Broström, Enköping (landslag- domarsektion)
Malte Fryklund, Vänersborg (utbildningssektion)
Tore Gabrielsson, Stockholm (information- PR-sektion)
Conny Söderbäck, Norrköping (planeringssektion)

Styrelsesuppl.: Tommy Öhman, Norrköping, Tony de Belder, Uppsala

Arbetsutskott: Paul Lundquist, Tore Gabrielsson och Göte Broström

Revisor: Lars Andersson, Stockholm

Revisorsuppl.: Lars Buhr, Göteborg och Göran Windén, Malmö

Valberedning: Jan Björk, Malmö (ordf). Svante Rennerstad, Stockholm och Wieslaw Buczynski, Vänersborg

Disciplinnämnd: Malte Fryklund, Vänersborg (ordf), Göran Olsson, Göteborg, och Hunter Mabon, Stockholm

Domarsektion: Tony de Belder, Uppsala (ordf), Alan Dickson, Stockholm, Göte Broström, Enköping och Göran Windén, Malmö

Landslagssektion: Christopher Farey, Uppsala (förbundskapten), Göte Broström, Enköping

Tävlingssektion: Rolf Wilke, Malmö (ordf), Per Möller, Malmö

Informations- och PR-sektion Stenåke Walltin, Vänersborg, Tore Gabrielsson, Stockholm, Stig-Arne Sköldberg, Göteborg

Ungdomssektion: Wieslaw Buczynski, Vänersborg (ordf), Rolf Wilke, Malmö, Stellan Bülow, Stockholm

Landsdelstränare: Christopher Farey, Uppsala (FK), Perry Hadley, Lund, Tim Jones, Vänersborg

Ombud vid FIRA:s årsmöte 1976 Paul Lundquist, Stockholm, Jean-Jacques Zander, Stockholm

Kanslist: Jan Borgemyr, Vänersborg

Hedersordförande: Sigurd Eklund, Stockholm, Siwert Fredriksson, Älvsjö, Jan Björk, Malmö

Hedersledamöter: Lars Andersson, Stockholm, Paul Lundquist, Stockholm, Rolf Wilke, Malmö, Gert Johansson, Malmö

SRF:s förtjänst-tecken Nr 1 Siwert Fredriksson, Älvsjö, Nr 2 Sigurd Eklund, Stockholm, Nr 3 Lars Andersson, Stockholm, Nr 4 Paul Lundquist, Stockholm, Nr 5 Conny Söderbäck, Norrköping, Nr 6 Rolf Wilke, Malmö, Nr 7 Jan Björk Malmö, Nr 8 Wolfgang Österling, Trelleborg, Nr 9 Gert Johansson, Malmö, Nr 10 Kjell Olsson Stockholm

Stora grabbar 1976: Nr 28 Sven Pihl, Enköping, Nr 29 Karl-Gustav Lindh, Uppsala, Nr 30 Lennart Olsson, Malmö, Nr 31 Christer Toresäter, Enköping, Nr 32 Bengt Lundh, Enköping

Det "nya" SRF

Svensk rugby har under en följd av år sakta men säkert ökat i omfattning och stabilitet. Detta är en utveckling som styrelsen hälsar med tillfredsställelse. Rugbysporten har så många fina traditioner och en speciell social gemenskap som gör att en alltför snabb expansion skulle kunna vara till skada. Men givetvis arbetar vi för att bredda sporten och därmed finna ökad förståelse hos myndigheter, skolor, massmedia m fl.

Därför har styrelsen startat ett långsiktigt arbete för att ge sporten en bättre profil. Idag uppfattas rugby på vissa håll som en liten "udda" sport som utan några större finesser och möjligheter till framgångar nationellt eller internationellt. Styrelsen vill dock arbeta för att sporten även i Sverige blir accepterad som en stor global sport med högtstående värden. Vi vet också att vi har en bra "produkt" att komma med, en sport som ligger i tiden.

Styrelsen har därför under året försökt anpassa organisationen till de nya krav som ställs. För att få en "flygande start" samt få tillfälle att prata ut kallade styrelsen representanter för klubbar och distrikt till en rugbyriksdag i Västerås den 31 januari.

Mötet blev en stor framgång och många förslag och idéer kom fram. Vid mötet presenterades också den målsättning som styrelsen skulle arbeta efter det kommande året:

1. Genomföra ny organisation för styrelsen.
2. Öka informationen till klubbar, SDF, funktionärer och media.
3. Anskaffa instruktionsmaterial.
4. Långsiktig planering för A- och U-landslag.

Ny organisation

Då förbundets arbete blivit allt mer tidskrävande har styrelsen funnit det nödvändigt att göra en viss omorganisation. Arbetet har därför lagts upp på sektioner där varje sektion ska vara rådgivare till styrelsen samt verkställare av givna uppdrag. I varje sektion ska också ingå en styrelseledamot. På detta sätt blir alla områden av SRF:s arbeten representerade i styrelsen.

I stort sett har den nya arbetsformen fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det torde dock dröja några år innan hela systemet fungerar ordentligt och formerna är finslipade.

Ökad information

Som en direkt följd av rugbyriksdagen har tidningen Svensk Rugby återuppstått. Den har under året utkommit med tre nummer "spikade" med aktuella rugbynyheter och bilder. Efter varje spelomgång har också utsänts ett info-blad: RUGBY-NYTT, till föreningar, SDF och funktionärer, där aktuella resultat och tabeller har redovisats tillsammans med viktiga meddelanden.

Under våren träffades en överenskommelse med tidningen Idrottsbladet om en under säsongen ständigt återkommande rugbyspalt där resultat, tabeller och kommentarer till dom viktigaste matcherna redovisades.

Anskaffa instruktionsmaterial

En påtaglig svaghet hos SRF har varit bristen på instruktionsmateriel. Styrelsen har därför under året tryckt upp en lättfattlig "bilderbok om rugby" på 72 sidor. Boken, vars titel är producerad av Spanska Rugbyförbundet, ger nybörjaren många tips och råd om rugbyspelets finesser.

För den mer avancerade spelaren har tagits fram en broschyr som ger vägledning vid en del svåra regler. Denna broschyr är från början producerad av British Rugby Union.

Under året har också pågått arbete med en rugbybok på ca 180 sidor. Den ges ut av ett bokförlag efter idé och manus av Sivert Fredriksson. I boken, som kommer att säljas via bokhandeln samt även finnas på bibliotek och skolor, medverkar också Christopher Farey och Bengt Öberg som författare till vissa avsnitt. Boken beräknas ligga ute lagom till vårsäsongens start.

Långsiktig landslagsplanering

Framgångar för ett landslag medför också att sporten drar till sig många unga nya förmågor. Därför satsar styrelsen på att få fram slagkraftiga A- och J-landslag som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Ett problem har dock varit att långsiktigt kunna planera in landskamper då de flesta länder i Europa deltar i FIRA:s Europacup. Detta har gjort att man inte haft möjlighet att utvidga landskampsutbytet.

Av bl a den anledningen har Sverige i år gått med i Europacupen för landslag där vi glädjande nog blev inplacerade i grupp B. Förutom att ett deltagande i denna cup ger sporten högre status och därmed ökad publicitet så har vi för A-landslagets del även löst frågan om önskat antal landskamper.

Slutord

Då vi nu kan se tillbaka på ytterligare ett år av rugbyns historia kan vi konstatera att många av dom målsättningar som sattes upp har infriats. Dessa framgångar ska tillskrivas alla dom ledare och spelare på olika nivåer som ambitiöst och idéellt arbetat för den sport som vi har satsat på. Och i dagens krassa idrottsvärld så kan det vara upplyftande med . . . en amatörsport där alla som utövar sporten gör det för nöjes skull, för att de tycker om spelet och människorna som hör till rugbykretsar. Det är något fint att vårda och arbeta vidare på.



Paul Lundquist



Sammanträden

På grund av styrelsens nya arbetsindelnings i sektioner samt i avsikt att hålla kostnaderna nere så har antalet styrelsemöten minskat i förhållanden till tidigare år. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning på AU samt de sektionsansvariga.

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden medan AU haft 7 protokollförda sammanträden. Utöver detta har en livlig kontakt förekommit mellan styrelsens och sektionernas ledamöter i aktuella frågor.

Kansliet

Ansvarig för kansliet i Vänersborg har varit Jan Borgemyr som varit anställd tio timmar i veckan. Utöver sedvanliga administrationsöromål har han även ansvarat för SRF:s informationsblad RUGBY—NYTT som distribuerats en gång i veckan under spelsäsongen.

Kansliet har haft öppet tisdagar 13-15 och fredagar 8-10.

FIRA-kongressen 1976

Paul Lundquist och Jean-Jacques Zander deltog i FIRA:s (Fédération Internationale de Rugby Amateur) årliga kongress som i år avhölls i Luxemburg under tiden 26-28 maj 1976.

Förutom sedvanliga val av styrelse och kommittéer så diskuterades även nya regelfrågor, rugbyns utveckling i Europa m m. För Sveriges del blev det mest påtagliga resultatet att vi kom med i årets Europacup för landslag som spelas hösten 76 och våren 77. Sverige placerades i grupp B tillsammans med Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Holland och V-Tyskland. Vikten av att vara representerad vid dessa kongresser kan inte nog understrykas. Representanter från rugbyförbundet i hela Europa träffas och utbyter informationer, knyter personliga kontakter, fastställer landskamper och domarutbildning. I styrelsens långsiktiga planering ligger även förslag om att få arrangera FIRA-kongressen i Stockholm 1978.

Vid årets kongress invaldes Ordförande Paul Lundquist i FIRA:s tekniska kommitté.

Antal licensierade

Under den gångna säsongen har 1031 varit licensierade i förbunder. Avgiften har varit 20 kronor varav sju kronor avsett försäkring i Folksam.

Jubilem

Följande föreningar jubilerar under 1976: Älvsjö AIK 30 år, RK Troján 20 år, Karlstads RK och RK Västeråstigrarna 5 år.

Årets enda hemmaländskamp



Tävlingssektion

I enlighet med SRF:styrelsens intentioner att skapa god PR kring svensk rugby, spelas i år allsvenskan med kompletta omgångar. Detta har ökat möjligheterna att synas utåt. Förbundsstyrelsens starka krav på föreningarna att rapportera matchresultat, har åtföljts väl och har också gett rugbybyn den avsedda publicitetsökningen. I år har ytterligare några div I-lag fått spela sina hemmamatcher på större arenor, där det varit möjligt att ta inträde. Detta har bidragit till en trevligare stämning kring matcherna. Det finns emellertid fortfarande en del säkerhetsrisker på och vid vissa rugbyplaner runt om i landet.

Förutom det traditionella seriesystemet och svenska cupen har en del övriga arrangemang ägt rum:

- Den 10/4-18/4 arrangerade Fittja RC en sjuemannaturnering som kallades Påskturneringen och vanns av RK Getingarna.
- Den årligen återkommande sjuemannaturneringen "Big Ruggers Cup", arrangerades som vanligt av Malmö RC annandag påsk (19/4). Turneringen vanns av Malmö RC.
- Ett annat årligen återkommande arrangemang är Tiger-cupen som den 24/4-25/4 arrangerades av RK Västeråstigrarna, Uppsala RFC vann cupen i år.
- Cirencester Royal Agricultural College var på besök i Skåne den 24/4-25/4 och spelade då matcher mot Malmö RC och Skånes RF.
- "Svensk Elit" spelade den 21/5 mot Middlesex County Clubs. Skånes RF spelade mot Middlesex dagen efter.
- Pojk-SM arrangerades i år av Stockholms RF i Stockholm. IFK Vänersborg tog här storslam då man vann alla tre åldersgrupperna, pojkar A, pojkar B och minirugby.
- Den 18/9 arrangerade Älvsjö AIK en sjuemannaturnering i samband med klubbens 30-årsjubileum. IF Attila från Stockholm segrade i denna turnering.
- IF Attila arrangerade den 30/10 sin årligen återkommande sjuemannaturnering, Sten Sellgrens Minne. Tretton lag deltog och segrare blev Exiles.

En del svenska lag har varit på längre och kortare turnéer i utlandet:

- Den 22/2-29/2 åkte Karlstads RK till England och Wales där man mötte Hendy RFC och Heat RFC.
- Den 2/4-4/4 var Malmö RC på en tredagarsturné i Västtyskland och spelade mot Brittiska armélag i Celle och Verden.
- IFK Vänersborg gjorde en tiodagarsturné till Storbritannien den 8/4-19/4. IFK Vänersborg spelade mot Heat RFC, Old Crossleys RFC (2 ggr), Old Parkonians RFC och Merseyside Police RFC.
- Den 13/5-17/5 deltog Älvsjö AIK med ett lag i en sjuemannaturnering i Holland.
- Nordisk Cup arrangerades i år av Oslo RFC. Enköpings RK var svensk representant i turneringen som även omfattade Speed, Köpenhamn.
- Den 4/6-7/6 åkte Stockholms RF som första svenska lag till Sovjet. Man spelade två matcher i Leningrad med resultatet en vinst och en förlust.
- RK Troján åkte till Storbritannien den 4/11-7/11 1976 för en träningssturné med matcher.

Årets spelare

Till årets spelare utsågs Lars Olsson, Karlstad.



Enköping RK svenska mästare 1976

Följande 17 spelare erhåller RF:s mästerskapstecken: Stefan Engvall, Lars Nyström, Urban Söderberg, Bengt Lundh, Sven Pihl, Olle Jansson, Jan Horwath, Bill Jalonen, John Cole, Christer Toresäter, Bengt Öberg, Mats Redefalk, Petter Orlow, Hans Tibbling, Jan Bolmqvist, Håkan Bergström, Håkan Andersson, Karl Wallin.

Dessutom har följande medverkat i minst en match: Roland Lundh, Ulf Henriksson, Mats Halling, Kent Björklund, Kent Hansson, Torbjörn Johansson, Gert Larsson, Lars Johansson och Lars-Åke Henriksson.

Junior-SM

JSM-finalen spelades i Göteborg den 30/10 och där segrade Malmö RC över Enköpings RK med 40-7. I matcherna om tredje plats vann Karlstads RK över Pingvin RC med 35-4.

Svenska Cupen

Svenska Cup-finalen arrangerades av Stockholms Rugbyförbund på Farsta IP söndagen den 24/10. Finallag var Enköpings RK och Karlstads RK, och Enköping segrade med 46-3.

Nordisk Cup

Nordisk Cup spelades i Oslo 28-30 maj mellan 1975 års mästarlag. NM-mästare blev Oslo RUFC med Enköpings RK på andraplats och Speed, Köpenhamn på tredje plats.

Tabeller

Div I

Enköping RK	14	13	0	1	443-72
Malmö RC	14	10	0	4	396-155
Karlstad RK	14	9	1	4	379-149
Uppsala RFC	14	7	2	5	165-241
Västerås-Tigrarna	14	6	0	8	298-247
IFK Vänersborg	14	5	0	9	151-314
IF Attila	14	2	1	11	139-342
Lugi Lions RFC	14	2	0	12	59-512

Div II norra

RK Getingarna	12	12	0	0	345-42
Exiles RUFC	12	10	0	2	335-88
Södertälje RK	12	7	0	5	218-130
Fittja RK	12	6	0	5	230-159
RK Trojan	12	5	0	7	207-181
Älvsjö AIK	12	2	0	10	171-384
Ludvika RK	12	0	0	12	19-539

Div II södra

Frölunda RK	14	12	0	2	516-102
Malmö RC II	14	10	0	4	489-182
Pingvin RC	14	10	0	4	350-230
Lugi Lions II	14	9	0	5	254-188
Vänersborg II	14	8	0	6	231-248
Spartacus RC	14	3	1	10	163-282
Helsingborg RC	14	2	1	11	151-614
Ronneby RC	14	1	0	13	62-354

JSM norra

Enköping RK	4	4	0	0	102-17
Karlstad RK	4	2	0	2	167-42
Fruängen	4	0	0	4	4-182

JSM södra

Malmö RC	6	6	0	0	296-26
Pingvin RC	6	3	0	3	150-182
IFK Vänersborg	6	3	0	3	150-182
IFK Vänersborg	6	2	0	4	86-90
Slottstadens RK	6	1	0	5	28-262

Landslagssektion

Landskampsåret 1976 har varit ett av det mest intensiva år Svensk rugby någonsin haft. Vi har spelat totalt åtta landskamper fördelade på fyra vardera för senior- och juniorlandslaget. Vidare har två träningsläger avhållits varav ett var en sammandragning av de tre regionslagen i Malmö och det andra var ett elitbetonat träningsläger i Stockholm. Där utöver har också en träningsmatch spelats mot Middlesex County Clubs i Lund.

Danmark J-Sverige J

Den 24/4 inleddes landskampsåret med en match mellan Danmark J och Sverige J i Ålborg. Då detta var den andra matchen ett svenskt juniorlag spelat någonsin måste resultatet, seger med 22-12 (8-6) bevisa att återväxten är god inom svensk rugby.

Truppen: Karl Wallin, Enköping, Arne Hindorff, Getingarna, Mats Halling, Enköping, Magnus Broberg, Vänersborg, Kent Vikström, Vänersborg, Jan Strid Vänersborg, Tomas Karlsson, Karlstad, Magnus Cavalli-Björkman, Malmö, Kjell-Erik Jarlsborg, Pingvin, Matts Hansson, Malmö, Peter Winqvist, Karlstad, Per Nilsson, Malmö, Urban Söderberg, Enköping, Göran Johansson, Karlstad, Rolf Lindberg, Getingarna, Anders Lundell, Uppsala, Björn Klarin, Malmö, Ulf Johansson, Vänersborg.

Svenska poänggörare: Urban Söderberg 6, Peter Winqvist 4, Magnus Cavalli-Björkman 4, Arne Hidorff 4, Per Nilsson 4.

Sverige A-Danmark A

Den 8/5 spelades matchen Sverige A-Danmark A i Karlstad. Denna match som var den 25:e i ordningen gav Sverige dess 20:e vinst. Resultatet skrevs till 36-9 (16-6).

Truppen: Christer Olsson, Karlstad, Kent Jakobsson, Karlstad, Karl-Gustav Lindh, Uppsala, Sven Jakobsson, Vänersborg, Sören Karlsson, Uppsala, Lars Olsson, Karlstad, Sven Pihl, Enköping, Nils Anlér, Uppsala, Lennart Olsson, Malmö, Christer Toresäter, Enköping, Hans Tibbling, Enköping, Matts Ericssäter, Getingarna, Anders Nilsson, Malmö, Anders Sundelin, Uppsala, Bengt Lundh, Enköping, Lars-Gunnar Svanberg, Vänersborg, Christer Lindberg, Malmö, Göran Oscarsson, Karlstad

Svenska poänggörare: Hans Tibbling 16, Anders Sundelin 8, Sören Carlsson 4, Lars Olsson 4, Matts Ericssäter 4.



Polen J-Sverige J

Den 13/6 var det åter dags för juniorlaget att bekänna färg. Motståndet bestod av Polens juniorlandslag och matchen spelades i Biala Podlaska, resultat 19-10 (15-4) till Polen. Detta är ett resultat som de betydligt mer rutinerade polackerna ska vara mycket nöjda över, då det svenska laget bjöd på ett starkt motstånd men där den svenska rutinen till slut fällde avgörandet.

Truppen: Karl Wallin, Enköping, Arne Hindorff, Getingarna, Mats Halling, Enköping, Magnus Broberg, Vänersborg, Kent Vikström, Vänersborg, Jan strid, Vänersborg, Tomas Karlsson, Karlstad, Magnus Cavalli-Björkman, Malmö, Kjell-Erik Jarlsborg, Pingvin, Anders Lundell, Uppsala, Per Sundelin, Uppsala, Urban Söderberg, Matts Hansson, Malmö, Ulf Engstrand, Malmö, Per Hassling, Spartacus, Per Nilsson, Malmö, Jan-Erik Ekberg, Malmö

Svenska poänggörare: Urban Söderberg 6, Magnus Cavalli-Björkman 4.

Holland A-Sverige A

Den 10/10 spelade Sverige A sin första match i FIRA-cupen grupp B mot Holland i Hilversum, resultat 34-3 (8-3). Som resultatet visar höll svenskarna inte distansen ut men fram till mitten av andra halvlek var det fortfarande en öppen match.

Truppen: Stefan Engvall, Enköping, Stefan Öberg, Vänersborg, Christer Olsson, Karlstad, Sven Jakobsson, Vänersborg, Dick Fjelner, Malmö, Lars Olsson, Karlstad, Jörgen Petterson Västerås, Christer Lindberg, Malmö, Lennart Olsson, Malmö Bengt Öberg, Enköping, Hans Tibbling, Enköping, Christer Toresäter, Enköping, Anders Nilsson, Malmö, Kent Löfstedt, Malmö, Bengt Lundh, Enköping, Malte Fryklund, Vänersborg, Kent Jacobsson, Karlstad.

Svensk poänggörare Lennart Olsson 3.

Sverige J-Holland J

Samma dag och på samma plats spelades också en match mellan Sverige J och Holland J, resultat 16-0 (4-0). Här orkade inte svenskarna hålla emot mer än en halvlek Den andra halvleken dominerades helt av holländarna.

Truppen: Karl Wallin, Enköping, Arne Hindorff, Getingarna, Mats Halling, Enköping, Kent Vikström, Vänersborg, Magnus Broberg, Vänersborg, Jan Strid, Vänersborg, Mikael Guidetti, Attila, Magnus Cavalli-Björkman, Malmö, Ulf Johansson, Vänersborg, Matts Hansson, Malmö, Anders Lundell, Uppsala, Kjell-Erik Jarlsborg, Pingvin, Urban Söderberg, Enköping, Ulf Engstrand, Malmö, Per Hassling, Spartacus, Mikael Andersson, Trojan, Johan Ryd, Malmö

Belgien A-Sverige A

Den 12/10 var det åter dags för match både för A- och J-laget. Belgien stod för motståndet och matcherna spelades i Bryssel. Det svenska A-laget gjorde en mycket svag insats och resultatet skrevs till 14-3 (10-3) i belgiens favör.

Truppen: Malte Fryklund, Vänersborg, Kent Jacobsson, Karlstad, Karl Wallin, Enköping, Sven Jakobsson, Vänersborg, Dick Fjelner, Malmö, Lars Olsson, Karlstad, Christer Lindberg, Malmö, Jörgen Petterson, Västerås, Lennart Olsson, Malmö, Bengt Öberg, Enköping, Hans Tibbling, Enköping, Christer Toresäter, Enköping, Anders Nilsson, Malmö, Kent Löfstedt, Malmö, Anders Mårtensson, Malmö, Bengt Lundh, Enköping,

Svensk poänggörare: Lennart Olsson 3

Belgien J-Sverige J

Den enda svenska segern på denna turne stod svenska juniorlaget för i sin match mot Belgien. Efter en mycket jämn och välspelad match blev resultatet 6-4 (6-0) till Sverige.

Truppen: Mats Halling, Enköping, Arne Hindorff, Getingarna, Johan Ryd, Malmö, Magnus Broberg, Vänersborg Kent Vikström, Vänersborg, Jan Strid, Vänersborg, Per Nilsson, Malmö, Magnus Cavalli-Björkman, Malmö, Ulf Johansson, Vänersborg, Anders Lundell, Uppsala, Ulf Engstrand, Malmö, Mikael Guidetti, Attila, Urban Söderberg, Enköping, Mikael Andersson, Trojan, Per Hassling, Spartacus, Matts Hansson, Malmö, Kjell-Erik Jarlsborg, Pingvin.

Svenska poänggörare: Mikael Andersson 4, Urban Söderberg 2.

Sovjet A-Sverige A

Den 30/10 avslutades landskampsåret med en match mot Sovjet i Tbilisi. Matchen som ingick i FIRA-Cupen slutade med en överlägsen rysk seger med 72-0. Det ryska laget var av högsta internationella klass och överglänste det svenska laget i såväl styrka som snabbhet.

Truppen: Karl-Gustav Lindh, Uppsala, Stefan Öberg, Christer Olsson, Karlstad, Dick Fjelner, Malmö, Christer Lindberg, Malmö, Lars Olsson, Karlstad, Stefan Engvall, Enköping, Jörgen Petterson, Västerås, Christer Toresäter, Enköping, Bengt Öberg, Enköping, Kent Löfstedt, Malmö, Anders Nilsson, Malmö, Hans Tibbling, Enköping, Bengt Lundh, Enköping, Anders Mårtensson, Malmö, Sven Jacobsson, Vänersborg, Lennart Olsson, Malmö.

Domarsektion

Domarföreningen har under året avhållit en kurs för landets domarkår. Kursen avhölls i Malmö i samband med landsdelsturneringen. Ett stort antal domare hade hörsammat kallelsen men tyvärr uteblev nästan samtliga domare från södra distriktet. I fortsättningen hoppas vi att alla domare hörsammar kallelser till kurser så att vi får en enhetlig tolkning av regler. I övrigt har domarföreningen tillsatt domare till alla seriematcher utom i norra reservlagsserien. Detta har fungerat bra under året. Tyvärr så har vissa domare fått döma samma lag väldigt ofta. Detta beror på att vi har en liten domarkår och ont om pengar att sända domare några längre sträckor.

Planeringssektion

Sektionens arbete har i första hand varit inriktat på:

- 1: uppläggning och planering av landslagens resor,
2. intern administration av medlemslotteri

Medlemslotteriet startade vid rugbyriksdagen i Västerås och ska i färdigt skick ge SRF ett netto på drygt 10.000:-. Lotteriet är baserat på en insats av 120:- per deltagare och är plus administrationskostnader. Vinstsumman är totalt 10.000:- och utöver detta får varje deltagare gratis prenumeration på tidningen Svensk Rugby jämte SRF:s nya förbundsslips.



Information- och PR-sektion

Under verksamhetsåret har förbundet på initiativ av rugby-riksdagen som hölls i Västerås den 31/1 beslutat att utge en tidning fyra gånger om året. Priset för tidningen är idag 1:- per nummer.

Målsättningen med tidningen är att ge dels aktiva och dels personer som inte arbetar direkt med föreningsstyrelserna m m information om vad som händer nationellt och internationell inom rugby.

Redaktör för tidningen är Stig-Arne Sköldberg, Göteborg och som medarbetare fungerar Stenåke Walltin, Vänersborg (Svenska rugbyförbundets pressombudsman) och Tore Gabrielsson, Stockholm.

Informationsbladet "RUGBY-NYTT" med resultat och tabeller samt annan information har utkommit varje vecka efter hel spelomgång. Information om resultat efter varje spelomgång har även speciellt rapporterats till TT, Sveriges Radio och lokala tidningar landet runt.

Under året har följande informationsmaterial tagits fram:

1. "En lättfattlig bilderbok om Rugby" Boken som är uppbyggd kring enkla trevliga teckningar med kompletterande text, har översatts från spanska av Jean-Jaques Zander. Boken som innehåller 72 sidor har sålts för 4:-/st
2. "En fem-minuters guide om några svåra regler". Ett åttasidigt häfte med regelförklaringar. Utgiven på svenska efter tillstånd av British Rugby Union.
3. Matchkalender. Utgavs före seriestarten och innehåller förutom alla matchdata även adresser och telefon till föreningar och funktionärer.
4. Teknikmärke. Regler och prov har utarbetats och tryckts upp.

Under året har även framtagits ett adressregister som varit till stor hjälp på kansliet.

Utbildningssektion

Steg-1 kurser har under året hållits i Stockholm, Malmö och Vänersborg. Ytterligare kurser var planerade men på grund av för litet deltagarantal fick dessa kurser läggas på is.

Att utbildningen på detta sätt försummas är en allvarlig brist och åtgärder måste i framtiden vidtagas för att denna ska kunna ske mer kontinuerligt.

Ungdomssektion

Ungdomssektionen arrangerade genom Stockholms RF under våren Pojk-SM i Stockholm i tre åldersgrupper, samt skoldistriktsmästerskap under hösten.

För Pojk-SM:s arrangemang svarade Stockholms RF och de gjorde detta, det tredje Pojk-SM, till en fin propagandatävling.

Resultat från pojk-SM i Stockholm 27-28 maj 1976.

Pojkar A t o m 16 år

1. IFK Vänersborg
2. IF Attila, Stockholm
3. Älvsjö AIK
4. Malmö RC
5. Fruängens RC, Stockholm
6. Pingvin RC, Trelleborg

Pojkar B t o m 14 år

1. IFK Vänersborg I
2. IFK Vänersborg II
3. Södertälje RK

Minirugby t o m 12 år

1. IFK Kometerna, Vänersborg
2. IFK Tigers, Vänersborg
3. IFK Björnligan, Vänersborg
4. IFK Superstar, Vänersborg
5. Uppsala RFC

Den största bristen i år är det dåliga deltagandet i grupp B och minirugby, trots att det finns flera föreningar som har ungdomsverksamhet. Förklaringen är troligen att en del har blandade lag som består av pojkar i olika åldrar. För att ge alla en chans att kunna vara med i pojk-SM bör det spelas på två olika tider och platser A + mini och B för sig.

Under hösten spelades skoldistriktsmästerskap enligt fastställda regler. Det hade anmält sig sex gymnasielag + två högstadielag. P g a att det behövs tre lag för att starta mästerskap spelades bara gymnasiegruppen.

Resultat semifinaler:

Sandsborgsskolan, Enköping-Gymnasieskolan, Vänersborg 4-10. Borgarskolan, Malmö-Flygvapnets skola, F 14, Halmstad 16-7.

Finalen spelades i Halmstad 3/11 mellan Gymnasieskolan, Vänersborg och Borgarskolan, Malmö och efter en spännande och jämn match segrade Borgarskolan med 19-17.

Anslag

Under året har SRF erhållit anslag från Riksidrottsförbundet på 132.400 kronor, en ökning sedan föregående år på 10.400 kronor. Utöver detta har SRF haft "egna" inkomster på 54.047:35 vilket är en ökning sedan föregående verksamhetsår på 14.953:71

Ett stort tack...

Utan hjälp från RF, SDF, klubbar och enskilda hade det inte varit möjligt för oss att genomföra året på ett så omfattande sätt som skett. Vi vill därför framföra ett stort tack till alla anslags-äskande myndigheter, organisationer och enskilda som på olika sätt hjälpt oss i arbetet. Vi hoppas givetvis att vi även till kommande år ska få ett fortsatt fruktbarande samarbete.

Stockholm den 27 november 1976

Paul Lundquist

Tore Gabrielsson

Göte Broström

Conny Söderbäck

Per Möller

Malte Fryklund

Bengt Stahre